

Klubbens historie skrevet i 1997, 2002 ....og 2017

Den 21 juni 1977 mødtes en del hundeeinteresserede mennesker på Hotel Postgården i Mariager til stiftende generalforsamling for at danne en civil hundeførerforening i Mariager. Denne forening fik navnet Mariager Civile Hundeførerforening og startede med 18 medlemmer. Kontingentet var kvartalsvis på 20 kr.

I slutningen af september 1977 blev det på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget, at søge om optagelse i Danmarks civile Hundeførerforening (DcH). Da naboforeningerne i Hobro og Hadsund ikke havde nogen indvendinger, blev Mariager Civile Hundeførerforening optaget i DcH pr. 10. juni 1978, som afdeling 313. Ved indmeldelsen i DcH, steg det kvartalsmæssige kontingent dog med 10 kr.

Træningen foregik på den gamle campingplads i Mariager, hvor vi havde et lille klubhus samt et udhus til materialer. Pladsen var udlånt af kommunen, men pga. klager over hundeglam og parkerede biler, måtte man i 1987 flytte. Efter mange forhandlinger om, hvor man kunne flytte hen, blev træningspladsen flyttet til Klostervej, som ligger i Klostermarken lige ved Nonneholt skoven. En kølevogn blev købt og indrettet til klubhus og havestuen bygget på i efteråret 1987.

Lejemålet galdt for 20 år og var siden 1991 på 0,- kr. Kølevognen blev i 1997, afløst af en (næsten) arkitekttegnet udvidelse, et isoleret klubhus, der blev opført ved en større arbejdsindsats fra mange medlemmer over en sommer. Men det har grebet om sig. Fliser i udestue blev lagt om og der blev installeret kloak og toilet (2000), installering af el og flere lysmaster (2001). Men alle tiltag blev lavet med en sund økonomi, og flittige frivillige hjælpere. Men intet vare evigt, og i 2007 udløb vores kontrakt med kommunen, og vi blev sagt op pr. 31 december. Grunden var solgt og der var ikke muligt at blive. Heldigvis havde vi haft en forhandling med kommunen, og den daværende borgmester, allerede i slutningen af 2005, da det blev klart, at vi ikke kunne blive på den gamle træningsplads. Vi havde fået stillet i udsigt, at vi kunne leje et kommunalt areal for enden af Klostermarken. Arealet var lidt svært at komme til, men det ville blive løst i 2007, for så blev kommunerne slået sammen og Hobrovej ville blive en kommunalvej, og så kunne man "bare" lave en indkørsel fra Hobrovej.

Det blev 2007 og vi henvendte til kommunen for at få en lejekontrakt på det nye areal. Men der havde været en kommune sammenlægning, og pludselig var der ikke nogen der kendte til aftalen. - Lidt panik -. Vi tog kontakt til den gamle borgmester, som heldigvis kunne huske aftalen, og stadig sad i kommunebestyrelsen, så kom der endelig gang i sagen. Som før nævnt var adgangen til arealet vi havde fået stillet i udsigt noget besværligt, og det med at lave en indkørsel fra Hobrovej faldt lidt til jorden, da de første 30 meter skulle føres over en privat mands mark. Det kunne man jo ikke lige gøre. Den oprindelige markvej til arealet var groet helt til, og der skulle noget maskineri til at rydde den, det ville komme til at koste penge, og så var marken jo egentligt udlejet, og det gav jo indtægter til kommunekassen, så i det hele taget var det noget besværligt. Men undertegnede havde kort forinden bemærket en lille notits om, at kommunen lige havde overtaget arealet mellem Klostermarken og det areal vi havde fået sat i udsigt og foreslog derfor sagsbehandleren, at vi bare kunne overtage det i stedet. Det var jo "bare et brak areal" med nogle træer omkring, og der gik en udmærket grusvej lige forbi, så der var ikke nogle yderligere omkostninger for kommunen. En lidt forbausset sagsbehandler ville da lige høre om det var muligt, og mindre end 2 timer efter havde vi en aftale.

Vi var alle enige om, at vi ville bygge et klubhus, hvor vi alle sammen kunne være i. I 2007 var vi ca. 90 medlemmer, så det krævede trods alt noget plads. Der skulle være et køkken og toilet, indlagt strøm og vand.

Vi fik en dispensation for landzone loven (da det kom til at lægge for tæt på skoven), så vi kunne opstille et klubhus. Vi havde et budget på 220.000 kr., de 180.000 kr. havde vi lånt i sparekassen Kronjylland (det var dengang man bare kunne det).

Vi var heldig, at der på havnen i Randers stod to kontor pavilloner som skulle væk, dem købte vi og fik kørt til Mariager for ca. 45.000 kr. I den ene var der både et køkken og toilet. Vi satte dem op ved siden af hinanden, lagde tag over efterisolerede og satte stålplader på ydervæggene. I det tidlige forår 2008 kunne vi tage vores fine klubhus, der er på 120 m<sup>2</sup>, i brug. Alt sammen lavet af en lille flok meget ihærdige medlemmer. Det gamle klubhus fik vi flyttet over og er nu vores materiale rum.

Vi har nu en rigtig god træningsplads med lys, god plads til agility bane og lydighed. Et godt klubhus, som bliver brugt næsten hver eneste dag hele året rundt til mange forskellige aktiviteter, kurser og fester.

Af "hundefaglige" ting har vi hvalpe træning, almindelig lydigheds træning, begynder agility og et par gange om året afholder vi konkurrencer.

Vi har et klubblad, som hedder "Hunde-Times", det er siden 1981 er udkommet 4 gange årlig, alle gamle numre findes i klubben, og det er sjovt at følge klubben ved at kigge i dem.

Noget af dette indlæg er sakset fra Karen Finstads indlæg ved klubbens 20 års jubilæum, og noget er sakset fra Rigmor Wissings indlæg i "Hunde-Times" nr. 4 - 2001/2002. Resten er skrevet af Bent Pedersen i 2017.

*Bent*